

Beste mensen,

Waar zijn we?

Inmiddels zijn we voor de zoveelste keer gearriveerd in Kisumu Kenia. “Kisumu is in grootte de derde stad van Kenia, na Nairobi en Mombassa, met naar schatting 400.000 inwoners. Het is een havenstad aan de noordkust van het Victoriameer en de hoofdstad van de provincie Nyanza. Het ligt in het gelijknamige district Kisumu. De stad vormt het centrum van het gebied van de Luo” (wikipedia)



Voor ons is het altijd weer bijzonder om voet op Keniaanse bodem te zetten. De geur en de hitte, het voelt inmiddels heel vertrouwd voor ons.

Reis en aankomst

De reis naar Kenia ging heel voorspoedig hoewel we 's nachts niet hebben geslapen, huilende kinderen en turbulentie hielden dit tegen. We kwamen vrijdagochtend rond half zes aan en eerst op weg naar de douane. Nu daar stond me een rij! Op zich is dat niet zo'n punt maar het principe dat Afrikanen de tijd hebben en wij de klok werd ons meteen weer duidelijk. Een enorm verschil met Nederland waar we toch wel heel goed georganiseerd zijn. Maar uiteindelijk na een oefening in geduld ging alles goed. Vervolgens op weg naar het bagageband. Wat ons nog nooit is gebeurd is dat er een koffer ontbrak. Op naar de service desk. Opnieuw een oefening in geduld. De printer stond een eind weg dus het duurde allemaal even 😊 voordat alles geregistreerd en uitgeprint was (uiteindelijk is ook deze koffer op zondag in Kisumu gearriveerd 😊). Vervolgens zijn we op jacht gegaan naar een Keniaanse telefoonkaart, opnieuw een oefening in geduld. Hierna zijn we op weg gegaan voor de binnenlandse vlucht, dit verliep echt soepel. Alleen wordt je, ik weet niet hoe vaak, gecontroleerd.

Door al deze ervaringen zijn we gelijk weer gewend aan het Afrikaanse tempo en hebben ook wij ons inmiddels aangepast aan het Afrikaanse tempo. Het is hier ongeveer 30 graden dus een ander tempo is zeker een pré 😊.

In Kisumu aangekomen heeft Tony ons opgehaald van het vliegveld en naar St. Anna Guest House gebracht, daar verblijven we deze 2 weken.

In de middag hebben we de locatie van LOMAMO opgezocht (“Love Matters Most”, dit is een nieuwe organisatie met medewerkers die we al kenden). Bij LOMAMO aangekomen werden we zo'n beetje met gejuich ontvangen door Martin, Ibrahim en Patrick. Zij hadden de week ervoor veel werk verzet met zijn drieën. We hebben samen materiaal aangeschaft om het nieuwe kantoor schoon te maken

en hebben met zijn allen flink de handen uit de mouwen gestoken omdat zondagmiddag de startbijeenkomst van de nieuwe stichting was. Om half zes hadden we de pijp leeg en zijn naar het guesthouse gewandeld.

Officiële opening “LOMAMO”

Zondag 28 oktober om 12.00 stond de startbijeenkomst van LOMAMO gepland. Uiteindelijk was het rond half 3 voordat de bijeenkomst startte. Afrikanen hebben immers de tijd ☺ ☺. Velen kwamen na kerktijd. Voor ons is het misschien gek om zo'n opening op zondag te plannen maar in Kenia is dit heel normaal. De meeste mensen werken 6 dagen per week of meer (12 uur per dag) en zondag is meestal hun enige vrije dag.

Het was een hele happening. Er waren veel genodigden van allerlei organisatie en er waren veel (ex) patiënten. Het was een bijzonder gezicht om mensen met een looprek achter op de motor, mensen met oksel krukken en mensen met stokken te zien aankomen. Maar wat een feest. Heel bijzonder om dit mee te maken. Veel mensen die aanwezig waren kennen we.

Naast officiële genodigden deden ook (ex) patiënten een woordje tijdens deze bijeenkomst.

Bezoek aan patiënten

We hebben huisbezoeken afgelegd bij de patiënten die inmiddels bij LOMAMO in het programma zijn opgenomen. De patiënten wonen in de buitengebieden van Kisumu en in de sloppenwijken. Op een enkeling na hebben al deze mensen HIV, een paar hebben alleen TB. Wanneer mensen in het programma zijn opgenomen krijgen ze naast begeleiding ook een voedselpakket, worden eventuele medische onderzoeken betaald, wordt medicatie betaald en wordt wanneer ze worden opgenomen een gedeelte van de rekening van het ziekenhuis betaald.

Enorm schrijnend is het om te zien dat veel mensen vanwege geldgebrek geen medicatie kunnen kopen. Zo kwamen we bij een vrouw van 34 met een enorme ascites buik (buikvocht), dit als gevolg van HIV. Al 4 maanden had ze geen medicatie kunnen kopen. LOMAMO heeft in dit geval voor haar de medicatie opgehaald en betaald uit de middelen die wij hebben meegenomen. Ook wordt ze geholpen met een voedselpakket.

We zijn samen met iemand die we al jaren kennen naar de wijk Manyatta, de meest arme wijk van Kisumu, geweest en hebben hier een heel aantal intakes gedaan. Marianne heeft hier zelfs een huwelijksaanzoek gehad. Ach de man was zo dronken als een toeter maar toch ☺ ☺. Als er rellen in de stad Kisumu zijn, is Manyatta meestal de plek waar het start. Mensen leven bijna op het vuilnis, veel mannen zijn dakloos en alcoholmisbruik is een enorm probleem. Ook heerst de TB en de HIV hier welig ☹. LOMAMO neemt deze mensen in traject en probeert samen met hen het leven weer een beetje op de rit te krijgen. LOMAMO is een christelijke organisatie maar er wordt niet gekeken naar de achtergrond van deze mensen.

Het heeft hier de laatste nachten veel geregend i.v.m. het regenseizoen, dus waarschijnlijk kunnen jullie je een voorstelling maken van hoe de zandpaden er uit zien en hoe het ruikt. Dit omdat er soms in de wijde omtrek geen toilet te zien is en de koeien, geiten en kippen ook hun behoefte op straat achterlaten. Jammer genoeg is er nog geen 'geurmail' zodat iedereen een voorstelling kan maken.

Ook zijn veel mensen murw. Geen werk, geen inkomen is hier het devies. Het gevolg is enorme armoede. Veel mensen eten 1 x per dag. Als ontbijt drinken ze een kop thee ☹. Wat zijn we in Nederland toch gezegend met ons uitkeringen stelsel.....

Ontwikkelen en verfijnen van het registratie systeem.

Gert Jan heeft registratiesystemen, voor de verantwoording van de ingezette middelen, voor patiënt registratie en registratie voedselpakketten voor LOMAMO uitgewerkt. Daarnaast heeft hij op verzoek van de International Board van LOMAMO een management rapportage opgesteld.

Besteding van de giften

Veel van jullie hebben bijgedragen aan ondersteuning van onze projecten In Kisumu. Dit door of het kopen van een appeltaart, kaarten, bloemstuk of krans, door onze high tea te bezoeken, door het geven van een financiële bijdrage of door het aanleveren van vitaminepillen of verbandmateriaal. Namens de betrokkenen willen wij jullie hartelijk bedanken voor de bijdragen. LOMAMO kan in de opstartfase de nodige middelen gebruiken. Dit voor allerlei algemene benodigdheden maar zeker ook voor het kopen van voedselpakketten, het betalen van de medicatie, ziekenhuisbezoek etc. voor de patiënten.

Tot slot

Als wij terug zijn in ons heerlijke koele land dan zijn wij graag bereid een keer een presentatie of iets dergelijks te komen geven. Wij zijn in ons hart geraakt en gaan, bij leven en welzijn, weer terug naar Kenya.

Daarnaast hebben wij plannen voor het begin 2019 oprichten van een stichting met ANBI status zodat giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

Met een hartelijke groet,

Gert Jan en Marianne van den Bosch



*Love Matters Most
Serving our neighbours in love.*